

**Hazırlayan:
Adem Köşlü**

Türk Dermatolojisinin Yitirilmiş Değerlerini Tanımak ve Meslektaşlarımıza Tanıtmak Amacıyla Planladığımız ve Uyguladığımız Tarih Toplantıları

Uzun yıllardan beri Türk Dermatoloji Tarihi ile ilgilendiğim için biliyorum ki geçmiş dönem hocalarımızın hayat hikayeleri ile ilgili bilgiler çok yetersiz kalmıştır. Birçok ünlü hocamızın biyografileri sınırlı sayıda tarihe ilgi gösteren meslektaşlarımız tarafından birinci elden yazılmış ve sonra bunların çoğu kes yapıştır yöntemiyle başka başka yerlerde tekrarlanmıştır. Yeni bilgi ve belge bulmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Kariyer yapmış, ünvan sahibi hocalarımız için bile durum böyle iken, ünsüz kalmış birçok meslektaşımız için durum daha da vahimdir. Bunlar arasında hiçbir kaydı bulunmayan, bir vesikalık fotoğrafı dahi olmayan çok sayıda meslektaşımız tarihin derinliklerinde kaybolmuştur.

Doğal olarak herkes tarih sevmeyi ve tarihle ilgilenmek istemez. Ancak burada söz konusu olan toplumsal tarih,

sanat tarihi, siyaset tarihi gibi konular değildir. Belki hepsinden bir parçadır ama öncelikle bilim tarihidir. Bu tarihi bilgiler kaçınılmaz olarak bizleri içine alır, ondan uzak duramayız. Bugün "Degos Hastalığı", "Sneddon Vilkinson Hastalığı", "Nikolsky Fenomeni", "Sabouraud Belirtisi", "Tzanck Yaması" vs. dediğimizde mavi olarak yazdıklarımız birer tarihi şahsiyettir ve ister istemez kimlikleri en azından nasyonaliteleri konusunda bizi bilgi edinmeye zorlamaktadır. Diğer taraftan yabancı ülkeler bu tip alimleri ile öğrenirler ve bunları uluslararası platformlarda öne sürer genel kabul görmeleri yönünde çaba harcarlar. Adlarına toplantılar düzenlerler, ödül verirler, madalya basarlar ve kitaplar çıkarırlar. Bunlar ülkelerinin jokerleridir. Daima isimlerini hayırla anar ve unutulmalarını sağlarlar.



Yazışma Adresi/ Correspondence:

Adem Köşlü,
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Emekli Şefi,
İstanbul, Türkiye
E-posta: ademkoslu@gmail.com

@Telif Hakkı 2015 Türk Dermatoloji
Derneği Makale metnine www.turkdermatolojidergisi.com web
sayfasından ulaşılabilir.

@Copyright 2015 by Turkish Society
of Dermatology - Available on-line
at www.turkdermatolojidergisi.com

Bizde Hulusi Behçet bile unutulmuştur. Yabancıların gayretleri de bu yöndedir. Behçet hastalığına sahip çıkma gayretleri karşısında mücadele edebilmek için onu iyi tanımak ve yaptıklarına inanmak gerekir. Kaldı ki Hulusi Behçet kadar övgüye layık ve öne çıkarılmaya aday çok sayıda meslektaşımız vardır. Celal Muhtar Özden, Hasan Reşat Sığındım, Cihat Çam ve Türkan Saylan yalnızca bunlardan birkaçıdır.

Tüm bu nedenlerden dolayı meslektaşlarımız arasında tarih sevgisini aşlamak ve var olanları da geliştirmek üzere bir çaba içine girdik. Şişli Etfal hastanesinde klinik şefi olarak görev yaptığım yıllarda "Dermatoloji Tarihi" daima gündemde olmuştu. Bu kez 2012-2015 yılları arasında bir proje uyguladım. "Türk Dermatolojisinin Yitirilmiş Değerlerini Tanımak ve Meslektaşlarımıza Tanıtmak Amacıyla Tarih Toplantıları" adı altında asistan arkadaşlarıma ayrı ayrı görev verdim. Her bir arkadaş vefat etmiş bir meslektaşımızı hazırlayıp edindiği bilgileri bir toplantıda diğer klinik mensuplarına aktaracaktı.

Herhangi bir sistematik uygulamadık. Hoca hüviyeti olan ya da olmayan meslektaşlarımız konusunda bir ayırım yapmayı düşünmedik. Ancak kaynak kısıtlaması olduğu

için haklarında daha fazla bilgi edinebileceğimiz kişileri tercih ettik. Bu konuda yaşayan aile bireylerine ulaşmayı ve böylece haklarında daha doğru, daha ayrıntılı bilgiler edinmek ve hiç görülmemiş fotoğraflara erişmek hayalimiz vardı. Gerçekten bunun düşündüğümüz gibi gerçekleştiğini ve birçok meslektaşımızın yakınlarına ulaşarak bu bilgi, belge ve fotoğraflara sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Her asistan bir hekim seçti. Konular eğitim yılı başında verildi. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Nisan ve Mayıs aylarında 15 günde bir yapılan toplantılarda slayt şeklinde sunumlar yapıldı. Başlangıçta örnek olmaları için 2 uzmanımız sunumlarını yaptılar.

2003 ve 2004 yıllarında da aynı sistematik içinde, Aslı Küçükünal, Prof. Dr. Ahmet Murat, İlteriş Oğuz Topal, Dr. Osman Köksal, Koray Özkan, Prof. Dr. Hafit Savaşkan, Özgür Yürüker, Dr. Halil Gürün, Burcu Barutçuoğlu, Dr. İbrahim Ethem Göze, Eda Kumbasar, Dr. Kemal Turgut, Gonca Gökdemir, Prof. Dr. Nevzat Öke, Özgür Yürüker, Dr. Nusret Cansen, Neslihan Fişekoğlu, Prof. Dr. Oğuz Lav, Safiye Kutlu, Dr. Osman Güney, Dr. Tekin Gökalp Göksel, Tuğba Rezan Ekmekçi, Dr. Selahattin Ergelen'i anlattılar.

Sunum Saati 12.30

2002 Yılı Programı	2003 Yılı Programı
Uzm. Dr. Gonca Gökdemir, Prof. Dr. Hulusi Behçet 01.04.2002	Dr. Mehmet Özeren, Prof. Dr. Burhan Remzi Urus 07.04.2003
Uzm. Dr. Tuğba R. Ekmekçi, Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı 08.04.2002	Dr. Özge Ayabakan, Dr. Cihat Çam 14.04.2003
Asist. Dr. Ayfer Bankaoğlu, Dr. Müfit. 04.2002	Dr. Burcu Barutçuoğlu, Prof. Dr. Osman Yemni 21.04.2003
Asist. Dr. Mehmet Özeren, Prof. Dr. Hüseyinzade Ali Turan 22.04.2002	Dr. Eda Kumbasar, Prof. Dr. Ali Rıza Atasoy 28.04.2003
Asist. Dr. Burcu Barutçuoğlu, Prof. Dr. Hasan Reşat Sığındım 29.04.2002	Dr. Özgür Yürüker, Dr. Hakkı Salman 30.04.2003
Asist. Dr. Özge Ayabakan, Prof. Dr. Celalettin Muhtar Özden 06.05.2002	



Konu üzerinde çalışan arkadaşlarımız mutlaka ailenin yaşayan bireylerine ulaşmaya çalıştılar. Bu bağlamda Cevat Kerim İncedayı'nın, Müfid Parkan'ın, Cihat Çam'ın ve Kemal Turgut'un oğulları, Osman Yemni, Hakkı Salman, İbrahim Ethem Göze ve Halil Gürün'ün kızları, Nevzat Öke ve Tekin Gökalp Göksel'in eşleri ile görüşüldü. Bunlardan bir kısmı toplantılara bizzat katıldı ve kendi anılarını anlattı. Diğer taraftan hayatta olan meslektaşlarımızdan Hafit Savaşkan, Oğuz Lav ve Osman Köksal da toplantılarımızı bizzat şereflendirdi.

Tarih toplantılarımız çok sıcak bir aile ortamı havasında geçti. Başarılı sunumları ile arkadaşlarımız katılanları çok memnun ve mutlu etti. Katılan hocalarımız ve aile bireyleri bu çabamızı

öncelikle çok kadirşinas bir davranış olarak nitelediler ve bizlere ayrı ayrı teşekkür ettiler. Sunum sonrası çay, kahveler içildi. Samimi yaklaşımlar oldu.

Benim edindiğim kanaat ise çok pozitif idi. Asistan arkadaşlarımız bu görevi çok sevdiler, zevkle ve şevkle çalıştılar, yeniden görev almayı da memnuniyetle kabul ettiler.

Bana gelince çok özel duygular hissettim, öncelikle herkesi mutlu eden bir çalışma planladığım ve uyguladığım için gerçekten mutlu oldum. Ayrıca çok arzuladığım şeyi, yani beraber çalıştığım meslektaşlarıma tarih sevgisi ve bilinci aşıladığım için de vazifesini yapan bir insanın haklı gururunu duydum.



Doç. Dr. Adem Köşlü
ademkoslu@gmail.com